

Interview met Geert Dolman – Koster te Vessem

door: Lucyl van den Putte

Het is een zonnige dag in maart wanneer ik een bezoek breng aan het mooie Vessem, met als doel onze koster in Vessem, Geert Dolman, te interviewen.

Geert woont samen met zijn vrouw Corrie, sinds 2002, in een fijne seniorenwoning in Vessem en hebben twee kinderen, een zoon en dochter die inmiddels het huis uit zijn en vier kleinkinderen.

Geert komt oorspronkelijk uit Moergestel en heeft op vele plekken gewoond waaronder ook in Eersel.

Geert was tot zijn pensioen in 1998 beheerder/manager van het postkantoor aan het Areven in Eersel, dat inmiddels is opgeheven.

Na zijn pensioen heeft Geert meerdere vrijwilligersfuncties bekleed waaronder tot 2003 als secretaris van de KBO in Eersel. Tevens was hij als ouderenadviseur en belasting invulhulp ook verbonden aan de KBO en 9 jaar voorzitter KBO Vessem. Daarnaast was hij 9 jaar penningmeester van voetbalclub EFC in Eersel en 14 jaar vertrouwenspersoon voor de cliënten van Groenendaal in Vessem. Deze laatste vrijwilligersfunctie heeft hij tot 01 maart van dit jaar vervuld en zal hij daar, in verband met corona, op 04 april afscheid nemen.

Sinds 2005 is Geert koster in Vessem. Eerst samen met Louis van Ham maar inmiddels alweer een aantal jaren alleen. Hij heeft het 'vak' geleerd van Sjaak van der Heijden, die, volgens Geert, een strenge leermeester was. Als je aan Geert vraagt waarom hij koster is geworden, vertelde hij het verhaal van pastoor Verschure die bij hem thuis kwam om een Mariabeeldje te zegenen. Uiteindelijk bleek zijn bezoek ook een andere reden te hebben. Of Geert geen koster wilde worden in Vessem? En Geert kennende, kon hij daar geen nee tegen zeggen.

Samen met Louis heeft hij mooie tijden beleefd. Zo gingen ze samen eens de kerktoren in om spullen naar boven te brengen. Eenmaal boven beseftte Geert dat hij hoogtevrees had. Achterstevoren, stapje voor stapje, is Geert toch weer beneden gekomen maar zwoer dat hij nooit meer de kerktoren zou beklimmen.

Zoals u kunt lezen is Geert een bezig man maar ook hij merkt dat zijn leeftijd en gezondheid zijn actieve leven soms in de weg staan. Dat heeft hij anderhalf jaar geleden ook ondervonden toen hij plotseling op zondagochtend, vanwege hartritimestoornissen, in het ziekenhuis belandde.

De wens van Geert zou daarom ook zijn dat hij wat helpende handen zou kunnen krijgen van een of meerdere hulpkosteren. Hij zegt daarover, 'het kosterschap is heel afwisselend en je komt in contact met de gemeenschap. Wanneer er meerdere hulpkosteren zich zouden aanmelden dan zijn de taken goed te verdelen en wordt er niet elke week een beroep op je gedaan'.

Als parochie zouden we die wens van Geert graag in vervulling willen laten gaan.

We beseffen dat er vrije tijd van mensen wordt gevraagd, maar hoe fijn zou het zijn als de mooie monumentale kerk in Vessem, mede door de zorg van de (hulp)koster zijn pracht en praal blijft behouden.

Om een beeld te krijgen wat het kosterschap behelst zullen we hieronder de meest voorkomende werkzaamheden van de koster benoemen:

- Het voorbereiden voor de H. Mis: Deuren openen. Hosties, wijn e.d. klaar zetten voor de voorganger. Kaarsen aansteken.
- Verder dient in de gaten te worden gehouden of er voldoende voorraad is, zoals kaarsen, wijn, hosties en wat er zoal meer bij komt kijken.
- Bij overlijden de klokken luiden.
- Als koster bent u de huisbewaarder van de kerk. Dus u bent in het bezit van de nodige sleutels, waarvoor u de verantwoording hebt.
- Tevens wordt u opgeleid en kunt u kennismaken met de werkzaamheden die gevraagd worden van een koster, zodat, waar nodig, u de koster kan waarnemen bij afwezigheid.

Is uw interesse gewekt voor deze vrijwilligersfunctie of heeft u nog vragen. Dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen. Via ons parochiesecretariaat, secretariaat@parochieeersel.nl of via Geert Dolman, g.dolman@upcmail.nl. Belt u liever, dat kan naar 0497-512235.