

## Het verhaal van de blinde Bartimeus

Zal ik jullie eens vertellen wie Bartimeus was? Dat was de zoon van Timeüs. Het was een bedelaar die blind was. Alle dagen zat hij aan de kant van de weg en vroeg hij aan de mensen die er langskwamen om geld, zodat hij toch voor zichzelf kon zorgen. En op deze dag, de dag dat Jezus van Nazareth daar was, zat Bartimeus daar ook weer. Hij hoorde dat Jezus er was en hij had net als zoveel andere mensen gehoord van de wonderen die Jezus overal deed. Juist daarom riep hij: Zoon van David, Jezus heb medelijden met mij!

Wil je weten hoe dit verhaal verder gaat? Kom dan naar de kinderhoek in de Sint Willibrorduskerk in Eersel. Daar kun je naar dit verhaal kijken.

