

Het verhaal van de verloren zoon

Doe je wel eens iets wat echt niet goed is? Of ben je wel eens jaloers?

Jezus laat in het verhaal van de verloren zoon zien dat het belangrijk is om elkaar altijd te vergeven en om niet jaloers te zijn op een ander. Kijk en luister naar het verhaal in de kinderhoek in de kerk. Er is ook een kleurplaat om mee te nemen en een QR-code met het verhaal.



Doe je wel eens iets wat echt niet goed is? Of ben je wel eens jaloers? Jezus laat in het verhaal van de verloren zoon zien dat het belangrijk is om elkaar altijd te vergeven en om niet jaloers te zijn op een ander. Luister naar het verhaal: scan de QR-code



Gebedje

Dank u wel God, dat u mij altijd wilt vergeven en dat ik altijd welkom ben om bij u terug te komen. Wilt u mij helpen om dicht bij u te blijven en niet jaloers te zijn op anderen.

Het verhaal van de verloren zoon



Doe je wel eens iets wat echt niet goed is? Of ben je wel eens jaloers?

Jezus laat in het verhaal van de verloren zoon zien dat het belangrijk is om elkaar altijd te vergeven en om niet jaloers te zijn op een ander. Hoar en luister naar het verhaal : scan de QR-code van de Bijbel app !

