



Kwartaalmoment: Carnavalsviering bij de Spekstruiven

Carnaval is in Vessem nog altijd een van de belangrijkste dorpsfeesten die zorgen voor onderlinge verbinding in het dorp. Jong en oud komt dan samen tijdens een van de vele activiteiten. Carnaval bestaat in Vessem al sinds 1963. Toen al werden de eerste activiteiten georganiseerd door het plaatselijke café-zaal om meer volk in zijn café te krijgen. Dit met hulp van mensen uit de net opgerichte toneelgroep. Er was al wel een niet officiële Raad onder de naam de Bokken. Deze naam werd gebruikt omdat Vessemnaren in de omgeving bekend stonden dat ze niet groeten en bokkig waren.

Eind 1966 is de huidige carnavalsvereniging opgericht en in 1967 is voor het eerst carnaval gevierd met een Prins en Raad onder de naam De Spekstruiven. De naam Spekstruiven is verzonden omdat Vessem een stukje hoger ligt dan zijn omgeving net als de spek-bult in een spekstruif.

Het carnaval is in al die jaren uitgegroeid tot het evenement zoals het nu is met al zijn traditie en activiteiten. In 1973 is de plaatsnaam Struifdonk bedacht. Dit is een samenvoegsel van het dorp Vessem waar destijds de Spekstruiven carnaval vierden en het gehucht De Donk die in die tijd nog een eigen vereniging had. Tot 1974 was er alleen een Prins met Raad van 11. Vanaf 1974 werd de prins ondersteund door een Adjudant. In 1979 deden ook de eerste Dansmarieten hun optredens. Sinds 1993 is er jaarlijks ook een jeugdprins en prinses en een jeugdpraad.

Qua activiteiten organiseren de Spekstruiven al jaren een nagenoeg vaststaand programma met hier en daar iedere keer wat nieuwe onderdelen. In 1977 werd de eerste kinderoptocht gehouden en vanaf 1979 de grote optocht. Ook de Zittingsavonden bestaan al zo'n 40 jaar met ieder jaar nog steeds uitsluitend optredens uit eigen dorp. Er is voor ieders wat wils, van jong tot oud. Zo zijn er jaarlijks een tweetal kindermiddagen, wordt de basisschool bezocht, brengen we ieder jaar een bezoek aan de zorginstellingen en onze zieken, is er ieder jaar een druk bezochte oudermiddag op carnavalsmaandag.



Een andere jaarlijks terugkerende traditie is de carnavalsmis in de Vessemse kapelkerk. Sinds een paar jaar is onze kerk namelijk niet meer wekelijks in gebruik, slechts voor speciale gelegenheden. Gelukkig hoort de carnavalsmis daarbij! De laatste jaren is het ook geen eucharistieviering maar een viering in de vorm van een Viering van Woord en Gebed, er zal dus geen communie worden uitgereikt. Daar is voor gekozen, om de viering zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Prins, Adjudant en hun partners kiezen samen met het carnavalsbestuur de teksten uit waarbij zowel de lach als de traan zeker aanwezig mag zijn. Jaarlijks wordt er een thema gekozen. En uiteraard lezen ook Jeugdprins en Prinses een stukje voor. Een en ander wordt muzikaal omlijst door het koor Con Brio uit Vessem zelf. Ook wordt er als afsluiter traditioneel een lied gezongen door Prins, Adjudant en Raad in samenwerking met Con Brio.

Al met al levert dit ieder jaar een mooie viering op en dus een goede gelegenheid om naar de kerk te gaan. Iedereen is welkom, carnavalsvierder of niet!

Wilt u een carnavalsviering bijwonen? Op deze plaatsen ben je van harte welkom:

Carnavalsvieringen in onze parochie		
CV de Zwetsers	Duysels Huys	Zaterdag om 17.30 uur m.m.v. Multi Voices
CV de Blaarkoppen	Voormalige kerk Knegsel	Zaterdag om 17.30 uur m.m.v. Hekwerk
CV de Buurlanders	Sint Willibrorduskerk	Zondag om 9.30 uur m.m.v. Con Amore en Muziekvereniging "De Goede Hoop"
CV de Spekstruiven	Kapelkerk Sint Lambertus	Zondag om 11.00 uur m.m.v. Con Brio

In de kerk van Wintelre is een "gewone" viering op zaterdag om 19.00 uur.

Vieringen op Aswoensdag in onze parochie	
Woensdag om 19.00 uur	Kerk in Wintelre
Woensdag om 19.00 uur	Kerk in Eersel

Aanlichten kapelkerk Vessem

Vele parochianen is het al opgevallen, onze mooie kapelkerk in Vessem staat 's avonds in het donker. De grondspots die de kapelkerk aanlichten zijn al enkele weken kapot.

De gemeente Eersel is hiervan op de hoogte en binnenkort zal de gemeente een planning afgeven wanneer men de spots gaat vervangen voor vier schijnwerpers zodat de kapelkerk in Vessem weer mooi wordt aangelicht.



Bron: Vessemdekampen.nl



Maart

- 1 maart oefenen in de kerk van de Buurlanders
- 1 maart Carnavalsviering "De Zwetsers" in het Duysels Huys
- 1 maart Carnavalsviering m.m.v. Hekwerk "Blaarkoppen" in Klein Antwerpen (Knegsel) in de voormalige kerk
- 1 maart 19.00 reguliere viering in Wintelre
- 2 maart Carnavalsviering "De Buurlanders" in de parochiekerk in Eersel
- 2 maart Carnavalsviering "De Spekstruiven" in de Kapelkerk in Vessem
- 5 maart Aswoensdagviering in Wintelre en Eersel
- 10 maart bijeenkomst Communicanten en Vormelingen
- 21 maart bijeenkomst Communicanten en Vormelingen
- 23 maart 9.30 uur presentatieviering Communicanten en Vormelingen
- 25 maart doopavond
- 27 maart bijeenkomst Communicanten en Vormelingen

Beste parochianen,

Zoals u weet proberen wij als parochie de mensen zoveel mogelijk bij te staan en te begeleiden bij een afscheid en samen met de familie vorm te geven aan een uitvaart als dat gevraagd wordt.

Rondom zo'n uitvaart zijn heel wat mensen actief en betrokken.

Denk maar aan koster, livestream medewerkers, siergroepen, koren, kerkhofwerkers, administratie en ook acolieten.

Acolieten zijn de volwassen misdienaars die de voorganger assisteren tijdens de viering. Daardoor krijgt alles een waardig verloop.

Met name in Eersel komen we uitvaartacolieten tekort. Dit heeft ook te maken met het feit dat we de laatste tijd door omstandigheden van diverse acolieten afscheid hebben moeten nemen.

Voor een uitvaartacoliet is het belangrijk om gevoel te hebben bij de liturgie rond een uitvaart en de gevoelens te respecteren die dat bij mensen kan oproepen. Ingetogen en waardig.

Je moet ook door de week kunnen en overdag. Daarom zijn het dikwijls gepensioneerde dames of heren die deze taak vervullen.

Het is een vrijwilligersfunctie. Er kan wel vooraf begeleiding zijn om in te leren.

Is dit misschien iets voor u?

Hebt u zelf waardering voor de wijze waarop andere acolieten een uitvaart begeleiden?

Heel fijn als u zich wilt aanmelden.

We houden altijd rekening met de dagen dat mensen wel of niet kunnen.

Wie meer wil weten of zich wil aanmelden kan dat laten weten via ons pastorale e-mailadres:

pastoraal@parochieeersel.nl

Voor informatie kunt u ook altijd contact opnemen met de pastoor.

Met vriendelijke groet, pastoor Camiel van Lamoen.

Dagbedevaart en driedaagse verzorgde bedevaart naar Beauraing

Bedevaarten naar Beauraing, België, 24 t/m 26 mei 2025

De driedaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch en Breda is van 24 t/m 26 mei 2025 met begeleiding van een priester. Er is goede



medische begeleiding aanwezig. Opstapplaats is de basiliek in Oudenbosch en de bus gaat rechtstreeks naar Beauraing. Reissom vanaf € 260,- p.p.. Rolstoelvervoer is mogelijk.

De dagbedevaart met gewone bus op **25 mei 2025** heeft diverse opstapplaatsen in bisdom Breda. Reissom bus is € 40,- p.p. voor volwassenen en € 25,- p.p. voor pelgrims t/m 18 jaar.

Opgave en info bij hoofdpropagandist Elma Bastianen-Luijks, Smitsstraat 28, 4623 XR Bergen op Zoom, 0164-250420, e.bastianen@bedevaartbeauraing.nl, www.bedevaartbeauraing.nl

SAMEN WILLIBRORDUS

R.K. Parochie Willibrordus

KERKBERICHTEN

Zaterdag 1 t/m vrijdag 7 maart 2025

Kerkdorp Duizel Zaterdag 1 maart

Carnaval

17.30 uur: Carnavalsviering in het Duysels Huys.

Voorganger:

Pastoor van Lamoen.

familie (Knegsel); Overleden ouders Wilgers-van Grevenbroek en overleden kinderen (Knegsel); Piet Wouters (Knegsel); Jozef, Miet, Walter en Geert van de Ven (Knegsel); Alfons en Maria Teunissen-Lueb (Steensel).

Kerkdorp Knegsel Zaterdag 1 maart

Carnaval

17.30 uur: Carnavalsviering.

Voorganger:

Susanne van den Heuvel.

Kerkdorp Vessem Zondag 2 maart

Carnaval

11.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. het Kerkkoor en Con Brio.

Voorganger:

Pastoor van Lamoen.

Intenties: Wim van de Ven; Karin van Boxtel-Sas (nms. haar vriendinnen); Piet Liebregts (nms. Senioren Vessem); Riek v.d.

Bosch-Goudsmits (nms. Senioren Vessem); Toon van Ham (vanwege verjaardag).

Kerkdorp Wintelre Zaterdag 1 maart

Carnaval

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het koor Vessem.

Voorganger:

Pastoor van Lamoen.

Woensdag 5 maart Aswoensdag

09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd koor.

Voorganger:

Pastoor van Lamoen.

Overleden: Duizel, 7 februari 2025, Rob Muller, 88 jaar.

In de Mariakapel in Eersel is elke donderdag om 09.00 uur een korte gebedsdienst. Iedereen is welkom.



**Steunt u onze parochie met een donatie?
Dank u wel!**

Woensdag 5 maart Aswoensdag

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger:

Pastoor van Lamoen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.samenwillibrordus.nl

Kerkdorp Eersel Zondag 2 maart

Carnaval

09.30 uur: Carnavalsviering, m.m.v. De Goede Hoop en Con Amore et Anima.

Voorganger:

Pastoor van Lamoen.

Intenties: Jo en Finy Derks; Rieky Hakkens-van der Aalst; Lambert van der Weijst vanwege sterfdag en overleden

